

De avond valt, een laatste zucht  
en dan niets, of toch...  
Achter de horizon roept een stem;  
zie je wat onzichtbaar lijkt  
En die warmte... die blijft  
voor altijd.

Bedroefd maar dankbaar om wat hij voor ons betekende  
nemen we afscheid van

DE HEER  
**Etienne Meyhui**  
weduwnaar van **Mevrouw Mariette Vanherweghe**

Oprichter van Drukkerij Meyhui

geboren te Desselgem op 3 augustus 1926  
en er thuis overleden, omringd door zijn naasten, op 7 april 2020.

Er wordt in beperkte familiekring afscheid genomen.

Na de crematie gaat ons papa mama vergezellen  
op de begraafplaats te Desselgem.

U kan online condoleren via [www.uitvaartzorgdebrauwere.be](http://www.uitvaartzorgdebrauwere.be)

Dit melden u

Zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen:

†Eddy Meyhui,

Paul en Krista Nelen - Meyhui,  
Victor Nelen en Lucie Waelkens,  
Lotta, Cesar,  
Axel en Veronique Jamar - Nelen,  
Pierre, Henri,  
Anthony en Eveline De Wit - Nelen, ♥

Marie - Ange Meyhui,

Dominiek en Lucrece Meyhui - De Maré,  
Leen Meyhui,  
Marie, Ann - Sophie,  
Julien en Ann Castellana - Meyhui,  
Hans Meyhui en Alessandra Oury.

Zijn schoonbroer, schoonzus, neven en nichten:

De familie van wijlen Lucien en Denise Meyhui - Ameye,  
†Simonne Meyhui, Zr. Kristina, Grauwzuster Franciscanes,  
Georges Vanherweghe -†Monique Labeeuw en familie,  
†Marie Madeleine Vanherweghe, Zr. Edelhard, Zuster van het Geloof,  
Marie - Jeanne Vanherweghe, Zuster van het Geloof.

De families Meyhui - Laethem en Vanherweghe - Vereecke.

Met oprechte dank aan allen die hem de laatste weken hebben bijgestaan.

Liebaardstraat 77 8792 Desselgem