



*Treur niet
over mijn dood
maar verblijd je
over mijn leven*

We nemen afscheid van

Paula Pappijn

weduwe van Elizé Vercoutere

geboren in Beveren-Leie op 8 november 1926
en overleden in Waregem op 12 juli 2016.

De plechtige uitvaartdienst, waartoe u vriendelijk uitgenodigd wordt,
zal plaatshebben in de kerk van Sint-Jan de Doper in Beveren-Leie
op **ZATERDAG 16 JULI 2016 OM 10.30 UUR**,
gevolgd door de crematie en bijzetting op de begraafplaats van Beveren-Leie.

De offerande geldt als rouwbeklag.

Een groet aan Paula kan gebracht worden
in het uitvaartcentrum De Brauwere, Grote Heerweg 310 te Desselgem,
iedere werkdag van 15.30 tot 18.30 uur.

MOGEN ONZE GEBEDEN HAAR IN DANKBAARHEID VERGEZELLEN.

Dit melden U :

Haar broer, zus, neven en nichten:

De familie van wijlen Leopold en Marie-Thérèse Pappijn-Degreve
Remi en †Jeanine Pappijn-Desmet en familie
†Armand en Godelieve Van Hautegem-Pappijn en familie

De familie van wijlen Roger en Marie-Louise Vercoutere-Corbanie

De familie Pappijn-Debaere,
De familie Vercoutere-Vanmarke.

Met dank aan
haar trouwe huisarts Dr. G. Pollet,
directie en personeel van "de renbaan" van wzc "De Meers"
en allen die Paula genegen waren.

Onlinecondolatie : <http://www.uitvaartzorgdebrauwere.be>

Rouwadres:
Wagenaarstraat 84, 8791 Beveren-Leie