

Intens bedroefd, maar dankbaar om wie je was, wat je voor ons deed,  
nog voor ons bent en voor altijd blijven zal

MEVROUW  
**Katelij n DEPYPERE**

weduwe van de Heer Ronny Martin  
partner van de Heer Daniël Anno

geboren in Kortrijk op 5 februari 1962 en na een moeilijke strijd rustig heengegaan  
thuis in Waregem op 26 februari 2019  
gesterkt door het ziekensacrament en omringd door haar naasten.

De uitvaartdienst, waartoe wij u vriendelijk uitnodigen,  
heeft plaats in de kerk van Sint-Jan de Doper in Beveren-Leie op **zaterdag 2 maart 2019 om 10.30 uur**  
gevolgd door de bijzetting op de begraafplaats van Beveren-Leie.

Gelegenheid tot rouw- en familiegroet in de kerk na de uitvaartdienst.

U kan een laatste groet brengen in het uitvaartcentrum De Brauwere, Grote Heerweg 310 in Desselgem,  
iedere dag van 15.30 tot 18.30 uur.

U kan ook online condoleren: [www.uitvaartzorgdebrauwere.be](http://www.uitvaartzorgdebrauwere.be).

Dit melden u:

Daniël Anno,

haar partner;

Wouter en Stefanie Vandesompele - Martin, Marthe, Briek,  
Kristof en Natalie Martin - Follens, Julie, Chloé,  
Michael en Natasja Vanheste - Martin, Emma

haar kinderen en kleinkinderen;

† Sylvain en Magda Depypere - Callens,  
André en Jeannette Martin - Vanmeenen,

haar moeder;  
haar schoonouders;

Danny en Anne - Mie Depypere - Depraetere en familie,  
Toon en Marijke Speleers - Depypere en familie,  
Ronny en Marie - Berte Depypere - Vanoutryve en familie,  
Philippe en Chantal Martin - Quartier en familie,  
Guy en Marleen Vantieghem - Martin en familie,  
Marc en Marianne Vanheuverbeke - Martin en familie,

haar broers, zus, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten;

De families Depypere - Callens, Martin - Vanmeenen en Anno - Billiet.

Met dank aan:

haar huisarts, Dr. Debo,  
het team van het palliatieve netwerk ZW-Vlaanderen,  
haar thuisverpleger Wouter.

Rouwadres: Familie Martin - Depypere  
Roterijstraat 67 8790 Waregem



Bezige handen, nu gevouwen en stil.  
Een leven lang gegeven, dat was je wil.  
Je strijd is gestreden,  
vol zorg en moed,  
Verbazingwekkend krachtig,  
als een boom.  
Je leven was tekort maar o zo goed.