

*Als het lichaam niet meer wil
en het leven wordt een lijden
kan men dankbaar zijn
dat God het komt bevrijden.*

Bedroefd, maar dankbaar om wat hij voor ons betekende,
nemen we afscheid van

DE HEER

Willy Vanhoorelbeke

echtgenoot van Mevrouw Rosette De Wintere

geboren in Oostrozebeke op 20 mei 1941
en overleden in Waregem op 20 februari 2017.

Lid van 'De Luchtzangers'

We nemen afscheid naast de urne tijdens de eucharistieviering,
waartoe wij u vriendelijk uitnodigen, in de Sint-Martinuskerk te Desselgem
op **zaterdag 25 februari 2017 om 10 uur**
gevolgd door de bijzetting van de urne op de begraafplaats Schoendalestraat, te Desselgem.

Gelegenheid tot rouw- en familiegroet in de kerk na de mis.

U kan Willy een groet brengen in het uitvaartcentrum De Brauwere,
Grote Heerweg 310 te Desselgem elke dag van 15.30 tot 18.30 uur.

U kan ook online condoleren: www.uitvaartzorgdebrauwere.be

Dit melden u:

Rosette De Wintere,

zijn echtgenote;

Hans en Jannicque De Praetere - Vanhoorelbeke,
Gilles De Praetere,

zijn kinderen en kleinkind;

De familie van wijlen Roger en Maria Vanhoorelbeke - Vanluchene,
De familie van wijlen Jozef en Gabriëlle Vanhoorelbeke - Degrande
Wijlen Godfried en Simonne Decabooter - Vanhoorelbeke,
De familie van wijlen Lucien Vanhoorelbeke,

Wijlen Cyriel De Wintere,

De familie van wijlen Roger en Nicole De Wintere - Depraetere,
Wilfried en Odette Heyse - De Wintere en familie,
Frans en Diana De Wintere - Lecluyse en familie,

zijn schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten;

De families Vanhoorelbeke - Van Nieuwenhuysse en De Wintere - Putman.

Een woord van dank aan:

zijn huisartsen Dr. D. Descamps, Dr. M. Vlaene en Dr. J. Soens,
Dr. Olivier Boey,
het personeel van de kliniek O.-L.-Vrouw van Lourdes te Waregem
en allen die Willy genegen waren.

Rouwadres: Uitvaartcentrum De Brauwere, Grote Heerweg 310 8792 Desselgem
t.a.v. Familie Willy Vanhoorelbeke